

Plesman, Albert. — Grondlegger der Nederlandsche handelsluchtvaart. — Directeur der K.L.M. en K.N.I.L.M. — Geb. 7 Sept. 1889 's-Gravenhage. — Vader: Johan Cornelis Plesman, koopman te 's-Gravenhage; Moeder: Henderika Wessel. — Geh. met Suzanna Jacoba van Eyk, geb. te Gouda. — Kinderen: Hans geb. 8 Sept. 1918; Jan, geb. 20 Dec. 1919; Albert, geb. 19 Oct. 1922 en Pia, geb. 18 Mei 1924. — P. doorliep de Cadettenschool te Alkmaar en de Koninkl. Militaire Academie te Breda; hij werd in Aug. 1911 te Amersfoort beëdigd tot 2en Luitenant en aldaar benoemd bij het 5e Reg. Infanterie. Drie jaar later werd hij bevorderd tot 1en Luitenant. Vervolgens van April 1915 tot Oct. 1915 ingedeeld bij de Wielrijders in Gouda. Na beëindiging van dezen dienst ontving hij zijn aanstelling tot Officier-Waarnemer bij de Luchtvaartafd. te Soesterberg; als zoodanig bleef hij tot April 1916 in



functie. Daarna werd hij te werk gesteld bij de Wielrijders te Roosendaal, alwaar hij een vol jaar bleef. In '17 werd hij te Soesterberg opgeleid tot Officier-Vlieger; behaalde December 1917 het militair brevet. – Van 1 Febr. 1919 tot 7 Oct. 1919 bekleedde hij het voorzitterschap van het Dageelijksch bestuur van de Eerste Luchtvaarttentoonstelling Amsterdam (Elta). – Met ingang van laatst genoemden datum trad hij op als Dir. der

Kon. Luchtvaart Maatschappij voor Nederl. en Koloniën (K.L.M.). – 12 Sept. 1928 volgde tevens zijn benoeming tot Directeur der Koninklijke Nederl. Indische Luchtvaart Maatschappij (K.N.I.L.M.). – In 1919 ontving hij, als erkenning zijner prestaties voor de Elta, van H. M. de Koningin de Huisorde van Oranje voor Voortvarendheid en Vernuft; vijf jaar later, na de eerste vlucht naar Batavia (H-NACC-v. d. Hoop), werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; in 1931, bij de opening van den weekdienst Amsterdam-Batavia, volgde zijn bevordering tot Officier in de Orde van Oranje Nassau; Z.M. de Koning van Denemarken benoemde hem 31 October 1931 tot Ridder in de Danebrogorde. Op 9 April 1932 werd hem de Gouden Medaille verleend van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. In begin 1932 werd bij Officier van de Orde Leopold II. Op 21 November 1934 benoemde H. M. de Koningin hem tot Ridder Ned. Leeuw. De Generaal-Snijders-Medaille werd hem 11 Mei 1935 uitgereikt, op 30 Mrt. 1936 werd P. Commandeur in de orde van den Witten Leeuw van Tsjecho-Slowakije en op 13 Juni 1936 Commandeur in de Orde van Leopold II. – Hij publiceerde in binnen- en buitenlandsche periodieken artikelen over het vliegwezen. – Hij maakte reizen door Europa, naar Amerika, stak driemaal de Oceanen over naar Nederlandsch Indië, en deed een tocht om de wereld. – Tot zijn ontspanning behooren vooral tennisspelen en paardrijden. – Balistraat 27, 's-Gravenhage.