

**Tol, Adrianus Gijbertus van.** — Dir.-eigenaar van het Métropole-Palace te Den Haag. — Geb. 24 Febr. 1896 te Alphen a. d. Rijn. — Vader: A. van Tol; Moeder: C. Zuidam. — Geh. met Petronella van der Wiel te Den Haag op 13 Dec. 1930. —

Kinderen: James Adrianus, geb. 28 Febr. 1935 en Yvonne, geb. 11 Juli 1936.

Kinderen uit eerste huwelijk: Adrianus Gijbertus Jr., geb. 23-4-'21 en Tini, geb. 23-7-'20. —

Na de lagere school te hebben bezocht, ging van Tol in den handel en nam privélessen. Hij maakte zich al spoedig zelfstandig en begon met een groothandel in snijbloemen, waarna hij overging naar den autohandel en



o.m. het toen zoo bekende merk „Elcar” importeerde. — v. T. begon toen reeds als eerste met den verhuur van automobielen zonder chauffeur. — Later importeerde hij verschillende Amerikaansche artikelen o.m. stofzuigers, sigaretten enz. en zag mogelijkheden in het exploiteeren van huizen en gronden. — In 1933 werd hij aangetrokken tot de cinematografie en begon de oude Residentiebioscoop om te bouwen in het Studio-Theater, welk theater hij in 1935 weder verkocht, echter om zijn plan tot het bouwen van het Métropole-Palace beter te kunnen uitwerken. Hij kocht daartoe het pand van de familie Scheurleer en in 1936 was het Métropole-Palace gereed, waarvan hij de geheele binnenarchitectuur verzorgde. — Architecten uit binnen- en buitenland kwamen naar dit gebouw om de architectuur en het geluid te bestudeeren. Intusschen verbouwde hij tevens het Alhambra- om in het Casino-Theater. Ondanks zijn drukke werkzaamheden vond v. T. altijd nog tijd om zich aan diverse sporten te wijden. — Hij was een der eersten, in 1928/29, die zich als leerling liet inschrijven bij de Nationale Luchtvaartschool, waar hij zeer spoedig onder leiding van den Instructeur Schmidt-Crans het brevet voor sport- en stuntvliegen behaalde. Met zijn Pandertoestel behaalde hij vele prijzen. — Op 1 Mei 1930 ontsnapte v. T. bij een vliegongeluk, door zijn kundigheid, op wonderbaarlijke wijze aan den dood, wat hem niet afschrikte een nieuw Pandertoestel te kopen. — Hij bood zich aan om als 2e piloot met Kingsford-Smith de tocht over den Oceaan mede te maken, doch Evert van Dijk was toen reeds als zoodanig aangewezen. — v. T. is een liefhebber van snelheid, waartoe hij buiten zijn zeer snelle auto's een raceboot en een kruiser bezit. Laan van Poot 198, 's-Gravenhage.