

**Twijnstra, Tjeerd Jacob.** – Directeur der U. Twijnstra's Oliefabrieken N.V. – Geb. 17 Aug. 1890 te Akkrum als zoon van Ulbe Twijnstra en Hiske Bouma. – Hij trad op 9 Juli 1913 in het huwelijk met Mary Sylvia Berkhout.



Zij hebben vijf kinderen: Alma, geboren 10 Oct. 1915; Ubbo, geboren 5 Aug. 1917; Robert, geb. 15 Jan. '23; Nora, geb. 5 Mei 1926, en Lilli, geb. 15 Dec. 1928. – T. bezocht de H.B.S. te Wageningen en studeerde vervolgens aan de universiteit te Amsterdam. Na het staats-examen en het candidaatsexamen Ned. Letteren met goed gevolg te hebben afgelegd, brak hij zijn studie af, om zich geheel te

wijden aan bovengenoemde onderneming, waar mede hij zich reeds sedert den dood van zijn vader in 1912 had beziggehouden. Eerst veel later kon hij zijn studiën voltooien, toen hij in Leiden een doctoraalexamen aflegde in de geschiedenis en de staatswetenschappen (1938). – Inmiddels was T. in 1915 directeur geworden van de U. Twijnstra's Oliefabrieken N.V. Van 1931 tot 1933 vervulde hij tevens een leidende functie bij het Unilever Concern. Van 1920 tot 1930 was hij voorzitter van de Ver. van Ned. Oliefabrikanten, welke functie hij ook thans weer vervult.

Van het kartel van Ned. Oliefabrieken was T. van de oprichting in 1935 af de voorzitter. Voorts is hij lid van het Dag. Bestuur van de Ned. organisatie der Int. K. v. K. en lid van het bestuur der Int. K.v.K., lid van de Utr. K.v.K., van welke kamer hij korten tijd alg. voorzitter was. Hij trad als zoodanig af, toen hij zich tijdelijk (1931-1934) in Wassenaar vestigde. T. is lid van den raad van commissarissen der meelfabriek „de Korenschoof” en maakt deel uit van versch. plaatselijke besturen, zoo is hij voorz. der openbare Leeszaal te Utrecht. De regeering erkende zijn verdiensten door zijn benoeming tot officier in de orde van Oranje-Nassau. — Het was in 1887, dat T.'s vader, U. Twijnstra, als jongeman van 21 jaar een kleine oliemolen kocht te Akkrum en aldus den grondslag legde voor het intusschen tot een onderneming met wereldnaam uitgegroeid bedrijf. Een paar jaar later kocht hij ook te Franeker een kleine oliemolen. Beide fabrieken ontwikkelden zich snel. In 1912 overleed U. Tw., waarna in 1915 de omzetting in een naamlooze vennootschap volgde. T. J. Tw. werd toen directeur. Op zijn initiatief werd in 1921 te Maarssen een nieuwe groote oliefabriek gesticht, waartegenover de fabriek te Franeker gesloten werd. — Tw. heeft vele reizen in Europa gemaakt. Ook heeft hij gedurende eenige weken te Ankara vertoefd als lid van een regeeringsdelegatie voor de onderhandelingen over een handels- en clearing-verdrag met Turkije. — Nog altijd interesseert hij zich levendig voorhistorische en staatswetenschappelijke studies. Op sportgebied beoefent hij tennis, paardrijden en skiën. — Frans Halslaan 15, Bilt-hoven.