

Zalinge, Nicolaas van. — Oud-President-Direct. te Batavia der Kon. Paketvaart Mij. — Geb. 9 Dec. 1878 te A'dam. — Vader: Pieter van Zalinge, bouwkundige; Moeder: Alida Geertruida van den Berg. — Geh. 29 April 1908



met Adeline Clementine Sibbald. — van Z. genoot Middelb. en Handelsonderwijs en kwam in 1894 als jongste bediende bij de Stoomvaartmij. „Nederland” te A'dam, om in 1900 in dienst te treden van haar toenmalige agenten in Indië, de Scheepsagentuur v.h. J. Daendels & Co. Daarna was hij werkzaam bij de agent-schappen te Tandjong Priok, Semarang, Soerabaja, Sabang en het hoofd-

agentschap te Batavia. In 1914 aanvaardde hij het beheer v. h. agentschap te Makassar van de Kon. Paketvaartmij., en hij leidde van 1916—1919 dat te Soerabaja. Toen volgde zijn aanstelling als Dir. der K.P.M.; in 1926 werd hij benoemd tot President-Directeur, welk ambt hij den 31sten Dec. 1931 neerlegde om vervolgens, na een 32-jarig verblijf in de tropen, naar Nederland terug te keeren. — Van Z. was te Makassar, Soerabaja en Batavia lid van den Gemeenteraad en gedurende vier jaar fungeerde hij als locoburgemeester te Batavia. Voorts was hij lid v. d. Volksraad van Ned.-Indië, lid v. Comm. v. bijstand voor havenbeheer te Makassar, Soerabaja en Tandjong-Priok, Voorz. van diverse vereen. op het gebied van lucht- en scheepvaart, Voorz. van het Indisch Comité voor de in 1931 gehouden Koloniale Tentoonstelling te Parijs, terwijl hij thans lid is van den Raad van Bestuur der K.P.M. en Voorz. der Kon. Ned. Vereen. „Onze Vloot”. — Als officiële belooning voor zijn verdiensten ontving hij de gouden De Ruyter-medaille en de benoemingen tot Ridder in de Orde van den Ned. Leeuw, Commandeur i. d. Orde v. Oranje-Nassau, Off. van het Legioen van Eer, Comm. i. d.

Kroonorde van Italië, Ridder i. d. Kroonorde v. België, Comm. i. d. Orde v. d. Zwarte Ster van Bénin (Frankr.), Comm. i. d. Orde v. Cambodja (Fr.) en Comm. i. d. Kroonorde van Siam. – Zijn publicaties bestaan uit diverse artikelen in dagbladen en tijdschriften en enkele hoofdstukken in het „Indische Boek der Zee”. – Voor verschillende doeleinden ondernam van Z. in den loop der jaren reizen naar en in Ned.-Oost en West-Indië, U.S.A., Hongkong, Japan, Hawaï, Australië, Egypte, Griekenland, Turkije, Marokko, Madeira en de Azoren. – Zijn vrijen tijd besteedt hij bij voorkeur aan historische studies op het gebied van het zeewezen. – Statenlaan 2, 's-Gravenhage.