

Zimmermann, Heinrich Vincent. — Directeur der N.V. Electriciteits Mij. „Electrostoom” te Amsterdam. — Geb. 24 Februari 1896 te Mainz. — Vader: Vincent, geb. 29 Mei 1871, overl. 26 April 1935 te Mainz; Moeder: Elisabeth



Beutel, geb. 4 Maart 1874 te Mainz. — Geh. met Maria Catharina Wijngaard, geb. 26 Februari 1899 te Utrecht, dochter van Petrus Jozef Wijngaard en Johanna Coenen. — Na Lager Onderwijs genoten te hebben, bezocht Z. van 1910 tot 1913 de Openbare Handelschool, waarna hij zijn opleiding in de praktijk voltooide aan de Steinfabrik „Mainz” te Mainz. De

Wereldoorlog 1914–1918 bracht een onderbreking in zijn loopbaan, daar hij in Duitschland zijn militairen dienstplicht vervullen moest. Op 30 Aug. 1914 naar het Westelijk front vertrokken werd hij bij een nachtelijken stormaanval op 17 Dec. 1914 gewond en gevangen genomen. Na een verblijf van bijna 2 jaar in de Sahara en in het Djurdjuragebergte kwam hij einde 1916 naar Frankrijk terug, waar hij bleef tot Januari 1920. Op 27 Januari 1920 trad hij als corres-

pondent in dienst van een Fransche firma André & Gaston Lévy, Import & Export te Mainz. Een jaar later kwam Z. naar Holland, waar hij aanvankelijk als buitenl. correspondent bij de N.V. Indische Teak- en Hardhouthandel te 's-Gravenhage werkzaam was. Z. werd chef van de afd. Export bij de N.V. Holl. Isaria Mij. in 1923, terwijl hij naderhand als procuratiehouder bij deze N.V. in dienst was. Nadat de N.V. Holl. Isaria Mij. in 1926 door de N.V. „Electrostoom” werd overgenomen, was Z. gedurende een jaar bij deze vennootschap als procuratiehouder werkzaam, om op 1 Februari 1927 zijn benoeming tot Directeur van de dochter-onderneming te Amsterdam te aanvaarden. — Hij is lid van de Kon. Ver. voor Luchtvaart te 's-Gravenhage en van het Genootschap Spanje-Spaansch Amerika. — Sinds December 1914 bezit Z. het IJzeren Kruis en van 1935 af het Eerekrus voor Frontstrijders met de Zwaarden. — Sinds 1931 houdt hij lezingen in verschillende talen over technische en cultureele onderwerpen voor Vak- en Particuliere Vereenigingen en maakte, eveneens door het houden van lezingen, propaganda voor de Ned. Luchtvaart. Zooals Prof. Dr. C. F. A. van Dam in het voorwoord van het Ned.-Spaansch woordenboek schreef, heeft Z. hieraan een werkzaam aandeel gehad. Bovendien verleende Z. vele malen belangeloos zijn medewerking aan Periodieken- en Vaktijdschriften. — Z. maakte in den loop der jaren plezier- en zakenreizen door Centraal- en Zuid-Europa. — Zijn vrijen tijd brengt hij gaarne door met taal- en letterkundige studie, waarin de Romaansche taalwetenschap een voorname plaats inneemt. Z. is genaturaliseerd Nederlander. — Paramaribostraat 124, Amsterdam-W.