

Ommeren, Jr., Philippus van. – Oud-president commissaris, thans buitengewoon commissaris (eerevoorzitter) van Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf N.V. – Hij is een zoon van Philippus van O. en Joanna Alida ten Ham.

– Geh. met Wilhelmina Alida de Voogt, geb. 14 Aug. 1866, overl. 12 Febr. 1935. – Van O., die op 28 Nov. 1861 te Rotterdam geboren werd, doorliep de H.B.S. te Rotterdam en genoot zijn verdere opleiding in het scheepvaartbedrijf. – Op 23-jarigen leeftijd werd hij als deelgenoot in het bedrijf van zijn grootvader, de fa. Phs. van Ommeren te Rotterdam en in de fa. van Es & v. Ommeren te



Amsterdam opgenomen. – Sedert 1932 bekleedt hij zijn tegenwoordige functie. – Het bedrijf der fa. Phs. van Ommeren werd op 21 Mei 1839 door Philippus van Ommeren, den grootvader van besprokene, opgericht en heeft zich in den loop van een eeuw ontwikkeld tot een onderneming, welke niet slechts in ons land als één der bekendste en grootste op haar gebied geldt, doch over de geheele wereld een zeer gunstige reputatie geniet. – Het hoofdkantoor

zetelt te R'dam, en bijkantoren zijn gev. te A'dam, Antwerpen, Gent, Londen, Hamburg, Bremen, Berlijn, Dusseldorf, Parijs en Straatsburg. In 1923 werd de fa. Phs. van Ommeren omgezet in Phs. van Ommeren's Scheepvaartbedrijf N.V., m. besprokene als pres. comm., welke functie hij waarnam tot 1932, het jaar waarin hij tot eerevoorz. van den Raad van Commissarissen werd benoemd. — Zijn neef, Paul Nijgh, is thans voorz. en verder bestaat genoemde raad uit H. P. van Vliet, Mr. C. C. Gischler, terwijl directeuren zijn W. ten Broek, B. C. van Ommeren, Phs. van Ommeren P. Jzn. en Ed. Nijgh. — Van O. is pres.-commissaris van de Stoomvaart Mij. „De Maas”, was lid en ondervoorz. van de Kamer van Koophandel & Fabrieken te Rotterdam alsmede commissaris van tal van industriele ondernemingen en scheepvaartbedrijven. — Op cultureel en sociaal gebied heeft van O. eveneens vele functies bekleed en zijn verdiensten bleven ook in officieele kringen niet onopgemerkt; hij werd dan ook als belooning door de Regeering benoemd tot commandeur in de orde van Oranje-Nassau, ridder in de orde van den Nederl. Leeuw en Japan benoemde hem tot commandeur in de orde van den Heiligen Schat. — De relaties der N.V. over de geheele wereld brachten voor van O. vele en groote buitenlandsche reizen mee, en daar hij een liefhebber is van reizen heeft hij ook voor genoeg tal van landen in en buiten Europa bezocht. — Zijn grootste ontspanning vindt van O. in muziek. — Villa „Rust en Vreugd”, Rijkstraatweg 536, Wassenaar.