

VRANK EN VRIJ

Verschijnt - tegen wil en dank van DEN BEZETTER - te Brussel en elders...

CERTIFICAAT

Drager deses, Mijnheer Henri MANDEL, ("N.J.Robert"), maakt deel uit van het Bestuurscomité onzer Groep, in hoedanigheid van Redacteur en Administrateur der clandestiene bladen "HET VRIJE WOORD", "VRANK EN VRIJ" en "DAS FREIE WORT" - door onze Groep uitgegeven en verspreid vanaf October 1940 tot den dag der Bevrijding.

Ondanks het feit dat hij door de Gestapo vervolgd en opgejaagd werd, heeft Mr. Mandel zich gedurende heel de bezetting onophoudelijk gewijd aan de zaak van ons Vaderland en deze van al onze Bondgenooten.

Door zijn moed en volharding in den strijd tegen de nazis en hun knechten, heeft Mr. Mandel de bewondering en den eerbied afgedwongen van alle strijdgenooten onzer Groep, evenals van deze anderer Groepeerlingen van den Weerstand die hem kenden.

Als leidend lid van onze Groep, heeft Mijnheer Henri Mandel zich grote opofferingen getroost om zijn taak te kunnen volbrengen, en hij heeft jegens het Vaderland zich zeer verdienstelijk gemaakt.

Onafhankelijke Patriottische Groep
"VRANK EN VRIJ"
Groupe Patriotique Indépendant



Brussel, 8 September 1944.

CERTIFICAT

Le porteur de la présente, Monsieur Henri MANDEL, ("N.J.Robert"), fait partie du Comité de Direction de notre Groupe, en qualité de Rédacteur et Administrateur des journaux clandestins "HET VRIJE WOORD", "VRANK EN VRIJ" et "DAS FREIE WORT", édités et diffusés par notre Groupe depuis Octobre 1940 jusqu'au jour de la Libération.

Malgré le fait qu'il était poursuivi et traqué par la Gestapo, Monsieur Mandel s'est voué continuellement, durant toute l'occupation, à la cause de notre Patrie et à celle de tous nos Alliés.

Par son courage et sa persévérance dans la lutte contre les nazis et leurs valets, Mr. Mandel a commandé le respect et l'admiration à tous les membres et les compagnons de lutte de notre Groupe, ainsi qu'à ceux des autres Groupements de la Résistance qui l'ont connu.

En tant que membre dirigeant de notre Groupe, Monsieur Henri Mandel s'est imposé de grands sacrifices afin de pouvoir accomplir sa tâche, et il a bien mérité de la Patrie.

Bruxelles, le 8 septembre 1944.