

woensdagavond 11 nov 1959

Beste Robert,

Je zou vandaag de Vondelstraat gebeld hebben; dat heb je niet gedaan.

In plaats daarvan heb je 's avonds aangebeld, terwijl Remco naar een redaktievergadering van Tirade was en ik met mijn ex-echtgenote in een bespreking te hare huize was ivm onze scheiding. De meisjes waren alleen thuis en je hebt ze de stuipen op het lijf gejaagd. Ik kan ze niet kwalijk nemen dat ze, zonder man in huis, je niet open gedaan hebben.

Later thuiskomend kreeg ik je briefje, waaraan geen touw is vast te knopen.

Het lijkt me het beste dat je maar doet wat je goeddunkt. Een gesprek tussen ons tweeën lijkt me, na je waanzinnige briefje, verder vrijwel nutteloos.

Met beste groeten,

jan vrijman
vondelstraat 65
a m s t e r d a m

