

robert jasper grootveld MARIHU, herinneringen bji een sluikhandel.

In de winter van 44 op45 raakte ik onwillekeurig met Maarten bevriend, hij kwam uit een zwak sociaal gezin, werd naast mij in de bank gezet om dat hij altijd spijbelde en nooit zijn nek waste. Ofschoon ikin de omgang een soort betweterig overwicht op hem had, keek ik met taak en rekenen altijd bij hem af. Zijn vader, een mooie verbeelding van een vooroorlogse beroepswerkeloze, had een soort handeltje in van Belgiese tabak gerolde sigaretten. Mijn vriend en ik liepen veel langs de straat te kijken of er wat te jatten was, sloophout, steenkool uit de rietlanden en een keer een komplette inbraak in een aardappelenloods van een groente man die aan de weermacht leverde. Ik weet niet meer of het Maartens of mijn idee was, om zijn vader konkurentie aan te gaan doen, maar de zaak stond gow op poten. Hij zorchde voor het kontakt met de leveransiens van het spul, stuurde de eerste klanten bij zijn vader vandan naar mijn huis toe waar stapels sigaretten gerold hadden, ik had in mijn broer die in vaag-ilegale kringen verkeerde, een grote klant, soms wel voor 50 gulden. Ofschoon ik toen op twaalfjarige leeftijd al met honderden gulden op zak liep, lijkt het toch wel of ik nooit een groot zakenman ben geweest, mijn handel is toen tenminste verlopen bij de uitvoering van een volgend projekt, het in bezit nemen van een soort volkstuinthuisje. Af en toe ruilde ik nog wel eens een sigaret voor een paar aardappelen, maar de meeste tijd besteedde ik aan de bijeenkomsten met selekte groepjes met een kaarsje en een lichtje aan de deur. We rookten toen zelf nog niet, toch was dit voor mijn gevoel de eerste K/KKK/

HET LEGER DES HEILS BRACHT MIJ OP HET IDPE VAN DE MARIHU, In de 60 dagen die ik voor mijn rookkampagne in de gevangenis doorbracht, kreeg ik kersttakken en wat sigaretten van het leger desheils. De sigaretten gaf ik aan een ouwe man tijdens het luchten (in meditatie rook ik niet) de kersttakken verbrande ik in mijn cel, het rook naar voed ziedaar, mariwat, mariwaar, Marihu. Het is wel te begrijpen dat een man als dr Proosdij b.v skapties teenover mijn actie staat, ook al heeft hij dan voor een advokaat gezorch. Nietwaar? ik spring toch wel erg eigenzinnig met probleem van verslaving rond, was het eerst nog mogelijk, onderateund door de Britse raporten met het woord KANKER antiereklame in de krant te krijgen, dsarna een merk te stichten, een dialektiek te onwikkelen, zwarte missen te leiden, ughe, ughe, ughe, ha, ha, ha, thans is het volgens mij nodig de sigaretten industrie te kompromiteren met een sluikhandel in rokertjes, MARIHU

ik verkoop ze voor tien gulden t pakje, methandtekening en vingerafdruk ik ben een e.pert op het rokertje, maar wat let je om het ook te doen? IN HET KADER VAN AMSTERDAM MAGLES CENTRUM IS KLAAS AAN MIJ VERSCHENEN ik ben nu een knecht van hem geworden, een ZWAKKE PIETEN ik ga van hem getuigen het hele jaar door want hij is een wonderhij brengt de stuf uit spanje, is de goedheid zelf en ik ben dol op een babydol.

