

P. Hofstede de Groot

Amsterdam, 1870 - Amsterdam, 24 September 1951

Op 24 September 1951 overleed Mr P. Hofstede de Groot, oud directeur van de Amsterdamsche Bank, op de leeftijd van 81 jaar. Mr Hofstede de Groot was in 1898, op 28-jarige leeftijd dus, in dienst getreden van de Amsterdamsche Bank. In 1903 aanvaardde hij de functie van onderdirecteur van de Amsterdamse Succursale der Banque de Paris et des Pays Bas, doch reeds 3 jaren later zag de Amsterdamsche Bank hem terug als directeur. Directeur is hij 35 jaar geweest, zodat hij de bank in totaal 40 jaren heeft gediend. In die tijd heeft hij de grote expansie van de Nederlandse handel en van het Nederlandse bedrijfsleven mede helpen leiden. Bij de concentratie van het bankwezen, die bij het begin van zijn loopbaan als directeur tot ontwikkeling begon te komen, heeft hij een zeer werkzaam aandeel gehad. In 1906 werden de eerste werkelijke bijkantoren van de Amsterdamsche Bank opgericht, bij het aftreden van Hofstede de Groot beschikte de bank over een netwerk van vestigingen, verdeeld over het gehele land. De balanstelling heeft hij zien groeien van bijna f 44 miljoen tot ruim f 324 miljoen. Tijden van crisis en oorlog heeft hij doorstaan en steeds was hij de uitermate rustige en beheerste figuur, bij wie de innerlijke stormen werden verborgen onder een aristocratisch onbewogen uiterlijk. Een representatieve verschijning en karakteristieke voornaamheid gingen gepaard met geestigheid en grote eruditie en met uitgebreide kennis van het bank- en effectenwezen in al zijn geledingen. In 1924 werd zijn werkzaamheid geëerd door zijn benoeming tot ridder in de orde van De Nederlandsche Leeuwen zijn leiderschap en kennis brachten hem in het bestuur van zeer vele Nederlandse ondernemingen. Zijn aftreden als directeur van de Amsterdamsche Bank, in 1941, werd dan ook als een groot gemis gevoeld. Geheel verstocken van zijn ervaring bleef de bank wel niet, doordat hij tot commissaris werd benoemd, doch aan zijn dagelijkse intensieve leiding was toen toch een einde gekomen. Hofstede de Groot zou ook toen nog wel de kracht hebben bezeten om de Amsterdamsche Bank met vaste hand te leiden, doch het verlies van zijn echtgenote en zijn kinderen is hem tot een groot verdriet geworden en dit heeft hem mede aanleiding gegeven het dagelijks bestuur van de bank aan jongere krachten over te laten. Toen is ook tot uiting gekomen, dat zijn koele uiterlijk een warm voelend innerlijk verborg. Hij is een bankier geweest in de beste betekenis van het woord.

S. Brouwer

Bron: *Economisch-Historisch Jaarboek* 25 (1952) 260.